

Brief 3. Dialoog in Kerk en maatschappij

We weten heel goed dat geloven niet alleen op zondag in het kerkgebouw thuis hoort, maar ook in onze aanwezigheid in de samenleving, in onze omgang met anderen: met parochianen, medechristenen, twijfelaars en ongelovigen. Wat kunnen we hieraan bijdragen? Wat kan ik zelf? Wat heb ik nodig?

Beste Paus,

